



No 4, mei 2009

Families, Visser, Chrisstoffels, Klaver, Rijnsaardt, van der Mark, Klein, Metselaar, Gisolf, Molenkamp, Hul, Kouwenhoven, van Gils, Peet, De Wit, Schefer, van Meer, etc, etc, etc,

www.visserlatijn.nl

TIP: PRINT DIT BLAD UIT EN LEG HET OP DE KEUKENTAFEL

GEPLAND IN HET VOLGENDE NUMMER

Oorsprong van de naam Ewout

Jan Nierop's zoektocht naar het ontstaan Monnickendam

Wist u dat-jes.

Uw bijdrage.

HELP ONS EN UW FAMILIE:

Stuur dit blad door naar alle familieleden die het willen lezen. En stuur een uitdraai naar de pc-lozen.

Vul foto's aan in de stamboom.

Redactie:
info@visserlatijn.nl
Voor aanmelden, ideeën, tips opmerkingen en uw bijdrage.

Stamboom aangepast en telt nu 1150 personen.

De huidige stamboom is gegroeid met honderden personen. Door naspeuringen op internet is een groot aantal mensen toegevoegd. Ook is er een aantal verre familieleden die gegevens beschikbaar hebben gesteld voor onze website. Onze hartelijke dank daarvoor. Op de website staan hun namen en links naar hun websites.

Heeft u opmerkingen, onvolkomenheden of aanmerkingen dan horen dat graag. Dit kan via de redactie

Vooruitroeien.

Het verhaal was bekend. Opa Willem Visser heeft ooit een

Vooruit-roeiboot ontworpen.

Samen met een plaatsgenoot is die boot ook echt gebouwd en uitgetest in de Monnickendamse wateren. Dankzij Ruud Van kregen we het artikel weer in handen waarin dit staat beschreven. Deze zelfde Ruud stuurde ons ook een aantal foto's van de familie



De vooruit-roeiboot

Visser. Het betreft onder andere Tamis Visser uit Monnickendam. De foto's zijn ondergebracht bij de personen in de stamboom.

Familie in de VOC?

Op de website van het nationaal archief staan 700.000 personen die deelnamen aan

de VOC. Op

www.voc.websilon.nl troffen we een aantal vermoedelijke familieleden aan: onze familie Gisolf kwam uit Groningen.



Persoonsgegevens van Marcel Jans Gisolf:

Herkomst: Groningen

Rang: Korporaal

Datum einde verbintenis: 17/12/1768

Reden einde verbintenis: Overleden

Plaats einde verbintenis: Azië

Gegevens van de vaart:

Schip: Vrouwe Elisabeth

Uitreis: 08/10/1766

Bestemming: Batavia

Aankomst: 14/04/1767

Schuldbrief: Ja

Helaas is deze Marcel niet meer thuisgekomen.



Web Editie: <http://www.visserlatijn.nl>

NIUWSBERICHT

Momenteel is Oom Allert Chrisstoffels voor een bezoek naar Nederland gekomen helemaal vanuit Nieuw Zeeland!



Wisten jullie dat Aart Gisolf die ook in onze stamboom staat een TV beroemdheid is? Bij de ARD is hij de Tele-dokter. Alle uitzendingen zijn te zien via de ArdBuffet website.



NOG MEER FAMILIE NIEUWS

Nieuwe familieleden.

Zelfs na jaren kan nog nieuwe familie worden gevonden. In 2007 is een zoon van een van onze voorouders Christoffels opgespoord. Gelukkig hoort deze oom en broer er nu helemaal bij. Welkom Joop!

Oorsprong Familie Molenkamp

Toen onze familie van Dijk-Molenkamp naar Duitsland verhuisde waren ze verbaasd overburen met de naam Muelenkampf te hebben. Heel vreemd lijkt dit niet als we

kijken naar de historie. De voorouder Jan Molencamp is geboren in Rekke bij Lingën. Toen hoorde dat bij Nederland, nu is het Duitsland.



Familiewapen Visser ontworpen

In 2007 is een echt familiewapen van de familie Visser opgedoken. Het werd aangetroffen in het laatje in de klas van Diede Visser. Navraag liet weten dat het ging om een door haar zelf ontworpen wapen in het kader van een klassenproject over voorouders.



BOEK VAN GUUS GISOLF IS VERSCHENEN.



Guus Gisolf heeft een boek samengesteld met daarin alle informatie over de familie Gisolf. Het loopt van de vermoedelijke voorvaderen 'Ridder Gisulf' die volgens overgrootmoeders verhalen longobarden waren die over de Apenijnen naar Italië zijn getrokken, tot aan de huidige generatie. Een link naar Guus' website is te vinden op de website van dit blad.



VISSERLATIJN OP HYVES

Hyves is al een aantal jaren een populaire site om op de hoogte te blijven van wat je vrienden en familie doen. Nu is er sinds een jaartje ook een visserlatijn hyve. Sommigen van de familie zijn al lid geworden wat natuurlijk super is! Om de andere leden van onze familie er toch eens op te wijzen dat deze hyve je op de hoogte houdt van de gebeurtenissen en happenings binnen onze familie hebben we dit stukje in de Visserlatijn

krant geplaatst. De hyve heeft daarnaast ook nog leuke polls, kleurplaten en raadsels en als je een verhaaltje kwijt wilt iedereen is in de gelegenheid een blog te plaatsen. Dus ga nu als je nog geen lid ben naar hyves en maak jezelf lid via:

visserslatijn1.hyves.nl/ Emy Visser geeft dan toestemming dat je lid mag worden, dit uit voorzorg dat geen onbekenden van de familie hyve lid zullen worden.



Het zou daarnaast ook leuk zijn als er foto's op komen van familie feesten en maffe filmpjes zodat we met zijn allen kunnen genieten van de gekke momenten in de familie.

Hopelijk zal ons ledenaantal groeien van 17 leden naar de totale omvang van onze fami-

