



No 5, 1 jan 2012

Families, Visser, Chrisstoffels, Klaver, Rijnsaardt, van der Mark, Klein, Metselaar, Gisolf, Lammerink, Kroon, Lakeman, Ekel, etc,etc,etc,....

www.visserlatijn.nl

TIP: PRINT DIT BLAD UIT EN LEG HET OP DE KEUKENTAFEL

GEPLAND IN
HET VOLGENDE
NUMMER

Nieuwe families

Familie op Internet

Stamboom en DNA

Uw bijdrage.

HELP ONS EN
UW FAMILIE:

Stuur dit blad door naar alle familieleden die het willen lezen. En stuur een uitdraai naar de pc-lozen.

Vul foto's aan in de stamboom.

Redactie:

info@visserlatijn.nl

Voor aanmelden, ideeën, tips opmerkingen en uw bijdrage.

De herkomst van Ewout .

Het ontstaan van de naam Ewout in de familie is lang een raadsel geweest. Na een aantal jaren speurwerk is er meer duidelijkheid. De naam is geïntroduceerd via Maretje van der Mark- tak die trouwde met Hermanus Visser in 1889. Opa Ewout is dus vernoemd naar zijn oudoom: zijn oma's broer. In 1741 trouwde Pieter van der Mark met Marijtje Ewoudsdochter Spierenburg. Ook bij die familie is de naam via een huwelijk binnengekomen: in 1632 trouwde Adriaan Spierenburg met Aeltje Ewouts. Haar vader is de oudste Ewout die we momenteel kennen, hij moet geboren zijn rond 1558. Ewout is dus een geliefde naam.

Stamboom telt nu 1200 personen.

De huidige stamboom bevat momenteel 1200 personen. Op de website kunt u ze allemaal terugvinden.

Onder andere is de lijn van Visser teruggevonden tot plm 1616



Heeft u opmerkingen, aanvullingen of aanvullingen dan horen we dat graag. Dit kan via de redactie.

Familie in oudheid

Zoals alle mensen op de aarde stammen ook wij af van de oermens die gevonden is in midden Afrika de zogenaamde Adam. Dit is aangetoond



met DNA onderzoek.

Ditzelfde onderzoek laat ook een verband zien tussen familie Rea in Amerika en onze familie Visser.

Waarschijnlijk betreft het een schotse voorouder die heeft geleefd tussen 1000 en 1600 .

Lees meer op de website!
www.VisserLatijn.nl

NIEUWSBERICHTEN

Getrouwd!

Ewout en Marianne Visser trouwden op 24 juni 2011, de



verjaardag van Ewouts Oma! Nogmaals gefeliciteerd!

Nieuwe Media.

De VisserLatijn Hyves pagina is al enkele jaren actief. Steeds meer familieleden melden zich aan. Blijf in contact en ga nu als je nog geen lid ben naar hyves en maak jezelf lid via: visserslatijn1.hyves.nl/

Hier staan ook de foto's van familie evenementen.



VIPS IN DE FAMILIE

Beroemdheid.

Gerard den Brabander noemde hij zich, de pseudoniem van Jan Jofriet.

Hij is geboren in 1900, vanaf 1932 schreef en vertaalde hij gedichten.



NOG MEER FAMILIE NIEUWS

Nieuwe familieleden.

De jonste telg voor zover we nu weten is Tygo de kleinzoon van Emy Visser-Welten.

Oudste familieleden.

Het oudste familielid is tante Co vd Eijk Visser (91 jaar). Maar bij de Christoffels kunnen ze er ook wat van. Hier zijn alle kinderen nog in leven, de oudste, Didi vierde pas haar 90e verjaardag.



Familie in het buitenland.

Veel familieleden zoeken het verderop. Begin 1900 vertrokken er veel naar Amerika. Later, in de jaren 20 gingen de Vissers, de Christoffels en de Gisolfen naar Indië.

Na de oorlog gingen ook veel familieleden naar Canada Australië, en Nieuw Zeeland.

Later, in de jaren 80 vertrokken er een aantal naar Italië.

In 2010 zien we de jongere lieden het weer verder weg zoeken, Australië blijft trekken!



IN MEMORIAM: GUUS GISOLF.

Op 19 maart 2010 is Guus Gisolf overleden. Guus deed veel aan stamboomonderzoek en historisch onderzoek naar Indonesië, waar hij in zijn kindertijd woonde, in dezelfde straat als fam. Christoffels, de Dagoweg. Hij schreef onder andere een



boekje met verhalen over de familie en publiceerde deze gegevens op een website.

U kunt de stamboom en de verhalen teruglezen op www.gisolf.net Hier staat beschreven hoe de sporen van de familie teruggaan tot plm 600nC. Ook naar familie van zijn moeders kant, de fam Zur Kleinsmiede heeft hij veel onderzoek gedaan.

STAMBOOM ONDERZOEK

Een Amerikaanse onderzoeker naar de herkomst van zijn familie kwam bij een familielid wel een heel vreemd beroep tegen. In de papieren stond vermeld "Bekleedde een hoge stoel bij een elektriciteitsfirma" Nader onderzoek liet weten dat het de elektrische stoel betrof.



JAN NIEROP OVER MONNICKENDAM

Jan Nierop heeft altijd een grote interesse gehad in het uitpluizen van het ontstaan van Monnickendam, al jaren de bakermat van de fam. Visser. Hij had zijn bedenkingen bij het standpunt dat deze plaats zijn oorsprong had bij een dam die aangelegd zou zijn door monniken. Hij voerde hiervoor meerdere argumenten aan wat veel stof deed opwaaien.

Ook in het boek 'Monnickendam in Waterland' door Addy

van Overbeeke is de oorsprong van de stad in nevelen gehuld. Gevolg: een lange rij gissingen. In een ervan waren de Noormannen de eerste bewoners, vanwege de gunstige plek: uitvalsbasis voor rooftochten elders in het land. Ook de naamgeving is onduidelijk, want over welke monniken het hier gaat, geen archeoloog die het weet. Trouwens, die onbekendheid geldt ook voor veel andere zaken als het ontstaan en de eerste

bewoning.

Zoals te zien op deze munt kan de naam ook afkomen van "monik" (met één n), een paal op een dam.

Wie informatie heeft over het werk van Jan Nierop hieromtrent wordt verzocht contact op te nemen met de redactie.



Het wapen van Monnickendam.

